



Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Liefdevol omringd door zijn gezin en kleinkinderen
en gesterkt door zijn diep geloof
is rustig en vredig ingeslapen

Xavier Verbaenen

echtgenoot van Rita Kooyman

geboren te Ekeren op 3 november 1935 en overleden in ZNA Jan Palfijn
te Merksem op 25 januari 2019, gezalfd met het H. Sacrament der zieken.

Hij leeft verder in ons hart:

Rita Kooyman

zijn echtgenote

Kristel Verbaenen en Paul Van Geyt
Mateo Van Geyt

Ilse Verbaenen
Helena Verbaenen

Ellen Verbaenen en Patrick Mooens
Gaya Mooens en Jasper
Valerie Mooens en Mathias

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zusje (†), broer (†), zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met oprechte dank

voor de mooie momenten aan het personeel van het Dagcentrum van wzc Zonnewende en
voor de goede zorgen aan de thuisverpleging, de huisarts en het personeel van ZNA Jan Palfijn.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen op **vrijdag
1 februari 2019 om 11 uur** in de parochiekerk St.-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen,
waarna we hem te rusten leggen op de begraafplaats, Heidestraat te Kapellen.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk.

Je kan Xavier een laatste groet brengen in het rouwcentrum Jan Ketelaars,
Guyotlei 9 bij het station te Kapellen, na telefonische afspraak. Tel. 03-664 20 58.

Rouwadres: Fam. Xavier Verbaenen, p/a J. Ketelaars, Guyotlei 9-2950 Kapellen.