

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen alles nog kon.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in de strijd tegen haar ziekte.
Groots was de liefde voor haar familie en vrienden.
Nu is zij rustig van ons heengegaan

Susanne Willemse

'Moesje'

echtgenote van
Jacques De Schutter

geboren te Ekeren op 6 oktober 1947
en liefdevol omringd door haar familie,
zachtjes ingeslapen in A.Z. Klina te Brasschaat
op 28 januari 2019.

Dit melden u :

Jacques De Schutter haar echtgenoot

Susanne en Jean-Paul
Pim haar kinderen

Tess
Amber en Thijs, ♡
Louis
Fleur

haar kleinkinderen

Oprechte dank en waardering aan haar huisarts Jolien Faes
en het personeel van AZ Klina, afdeling Inwendige I
wiens zorg, toewijding en inzet tevens voor de familie
een grote steun betekenden.

Moesje, we zullen je missen en we zijn dankbaar voor alles
wat je voor ons hebt betekend. Wij komen samen om afscheid
te nemen op **maandag 4 februari 2019 om 11 uur** in de
parochiekerk St.-Jacobus, Kerkplein te Kapellen.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Haar asurne zal in intieme kring een bijzonder plaatsje krijgen.

Bloemen, noch kransen.

Rouwadres: Familie Susanne Willemse
p/a begrafenissen Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen