

Dankbaar voor alles wat hij in zijn toegewijde leven
voor ons heeft betekend en gedaan,
melden wij u het heengaan van

Paul van Nunen

'Bompa'

echtgenoot van Yvonne Bickx

Oprustgesteld spoorwegbediende-rangeerder bij NMBS
geboren te Borgerhout op 26 juli 1926 en vredig ingeslapen in
het woonzorgcentrum De Gulden Lelie te Antwerpen op 1 januari 2019.

Hij leeft verder in ons hart.

Yvonne Bickx

zijn echtgenote

François en Betty van Nunen - Van Gompel
Suzanne van Nunen en Sergio Avellaneda Silva
Robert en Ilse van Nunen - Staes

zijn kinderen

Bart en Wendy De Paepe - van Nunen, Kobe, Siebe
Michel van Nunen (†)
Francis en Veerle van Nunen - Van Hove
Joeri en Kristel Van Fraechem - Keisers, Thorsten, Magnus, Lilly
Gladys van Nunen
Christophe en Annick van Nunen - Hermans, Bo, Arne, Amalya
Annelies van Nunen en Yannick Grieten, Lize zijn klein- en achterkleinkinderen

Met bijzondere dank aan het personeel van wzc De Gulden Lelie
voor hun toegewijde en liefdevolle verzorging en hartverwarmende begeleiding.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen op **dinsdag 8 januari 2019**
om 9 uur in de aula Aster van het crematorium Pontes, Jules Moretuslei 2 te Antwerpen-
Wilrijk. Aansluitend volgt aldaar de asverspreiding op de begraafplaats Schoonselhof.

Er is gelegenheid Bompa tot en met zaterdag een laatste groet te brengen
in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen
na telefonische afspraak. Tel. 03-664.20.58.

Rouwadres: Familie Paul van Nunen
p/a begrafenissen Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen.

