

We zullen je missen, elke dag
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart
zal je altijd bij ons blijven.

Bedroefd om het verlies,
maar ook met grote dankbaarheid in ons hart
voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het heengaan van

Irma Van Lent

weduwe van
Jozef Meyten

geboren te Antwerpen op 8 januari 1936
en vredig ingeslapen in A.Z. Klina
te Brasschaat op 25 februari 2019.

We zullen haar nooit vergeten.

Ronny en Anneke De Swert - Jonker
haar zoon en schoondochter

Danique De Swert

Peter en Annick Janssen - Henin

Vincent en Sharon Vernieuwe - Henin
Jesse, Stan

Niels en Sarah Van Dijck - Henin
Senn, ♡

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten.

Met bijzondere dank aan het
personeel en de vrijwilligers van Zonnewende I, 1^{ste} verdieping
en het personeel van A.Z. Klina, Inwendige 3
voor hun warme zorgen en begeleiding.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
op **zaterdag 2 maart 2019 om 13 uur** in het rouwcentrum
Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend
volgt de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum.
(Ingang Oude-Heidestraat)

Rouwadres: Familie Irma Van Lent
p/a begravenissen Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen