

Liefdevol omringd door haar gezin,
volledig aan het einde van haar krachten
ging van ons heen

Jeanneke Capenberghe

weduwe van
Jan De Schutter

geboren te Brecht op 7 maart 1927
en op haar verjaardag zachtjes ingeslapen
in ZNA Jan Palfijn te Merksem op 7 maart 2019.

Gezalfd met het H. Sacrament der zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen op **donderdag 14 maart 2019 om 11 uur** in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Geboorte, Frans Oomsplein te Hoevenen-Stabroek, waarna we haar bij ons vake te rusten leggen op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Er is gelegenheid Jeanneke een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen na telefonische afspraak. Tel. 03-664 20 58.

Rouwadres: Familie Jeanneke Capenberghe
p/a begrafenis Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen
of online via www.janketelaars.be/rouwberichten

Zij leeft verder in de herinnering van:

Eddy en Josée De Schutter - Symens
Sjoerd en Kim, Marie, Frauke, Jurre
Stef en Elke, Isa

Daniël en Bernadette De Schutter - Pauwels
Bart en Ines
Ellen en Wim, Kamiel, Josefien

Ronald en Rita Van Bouwel - De Schutter
Liesbeth
Sarah en Robin
Jens en Sally

Gust De Schutter
Sam
Kaylee en Jonas

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met oprechte dank aan Gezinszorg Villers
en het personeel van het dagcentrum van wzc Zonnewende
die Jeanneke met de beste en liefdevolle zorgen hebben omringd.