

Nootjes



Als je jong bent gaan je jaren
onopvallend snel voorbij,
maar bij 't grijzen van je haren
sta je stil...bij elke mei.

Je haalt zorgvuldig al je dagen
als een nootje uit een dop
en je proeft met welbehagen,
één voor één eet je ze op.

T O O N H E R M A N S

Geschreven voor mijn vader : ANDRÉ TEMPELERS
1930 • 19 MAART • 2000.

Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn
en de mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

André Tempelers

echtgenoot van
Paule Verheyen

Op rust gestelde werkplaatsverantwoordelijke SIBP, Antwerpen

geboren te Wilrijk op 19 maart 1930
en rustig ingeslapen in A.Z. Klina
te Brasschaat op 6 augustus 2019.

Hij leeft verder in ons hart.

Paule Verheyen
zijn echtgenote

Frank en Nicole Tempelers - Claesen

Natalie
Nick en Yana

Johan en Monique Vansteelant - Tempelers

Silvie en Collin, Lewis, Lars

Sven en Chelyssa
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn neven en nichten

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen
met ons afscheid van hem te nemen
op **dinsdag 13 augustus 2019 om 11 uur**
in het rouwcentrum Jan Ketelaars,
Guyotlei 9 bij het station te Kapellen.

Bloemen, noch kransen.

Rouwadres:
Familie André Tempelers
p/a begrafenissen Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen