

Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost,
Hij was al mijn verdriet en al mijn troost,
Mijn nacht, mijn dag, mijn gesprek, mijn lied,
Voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet.

W.H. Auden

Op 'een schone zondagmiddag'
in zijn vertrouwde omgeving
is rustig van ons heengegaan

Eddy Hermans

echtgenoot van
Monique Soudyn

geboren te Merksem op 2 maart 1939
en liefdevol omringd door zijn gezin
thuis te Hoevenen overleden op 15 maart 2020.

Omwille van de huidige maatregelen, zijn wij genoodzaakt
om in intieme kring van Eddy afscheid te nemen.

Rouwadres: Familie Eddy Hermans
p/a begrafenissen Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen.

Hij leeft verder in onze herinnering:

Monique Soudyn

zijn echtgenote

Jo en Saartje Van Hertbruggen - Hermans
Anton en Elien
Elias en Lien

Tom en Greet Mues - Hermans
Alexander
Marie
Sebastiaan

Jan en Kristien Van Dijck - Hermans
Lotte

zijn kinderen en kleinkinderen

Lode (†) en Viviane Hermans - Peeters
Ernest (†) Hermans
Paul en Viviane Hermans - Verswijver
Guy en Christiane Hermans - Driesen
Willy en Greta Ibens - Hermans
Bruno en Annemie Hermans - Weverbergh

zijn broers, zus, schoonbroer en schoonzussen

Zijn neven en nichten.

Met oprechte dank aan zijn huisarts Liesbet Pauwels
en de thuisverpleegkundigen Conny en Steven
voor hun liefdevolle zorgen.